

# “Kom op tijd”

Beste ouders,

Als school willen wij ons best doen om onze lestijd zo goed mogelijk te benutten. Om dit te kunnen doen is het van belang dat de kinderen op tijd op school zijn. Zowel 's ochtends als 's middags! Daarom starten wij maandag 19 november met ons “kom op tijd” beleid. Alle kinderen krijgen hier in de klas uitleg over. De afspraken zijn als volgt:

- Als de deur van de klas dicht is ben je te laat.
- Ben je te laat dan krijg je een kruisje.
- Heb je drie keer een kruisje gekregen, krijg je een gele kaart.
- Een gele kaart betekent een half uur nablijven, er wordt telefonisch contact opgenomen met de ouders.
- Krijg je hierna nog drie kruisjes, betekent dat een rode kaart
- Een rode kaart betekent een half uur nablijven. De school doet een melding bij de leerplichtambtenaar en u als ouders krijgt een boete.
  
- Bij de kleutergroepen vervalt het half uur nablijven gezien de leeftijd van de kinderen. Voor de rest gelden dezelfde regels, dus u wordt gebeld bij een gele kaart en krijgt een boete bij een rode kaart.

**We hopen dat u ons nieuwe beleid van harte wilt ondersteunen!**

Heeft u vragen of opmerkingen hierover dan kunt u terecht bij Anja Kramer.  
Vriendelijke groeten, het team van de Prinses Beatrixschool.



## Afspraken rondom te laat komen van kinderen

Als de deur van de klas dicht is ben je te laat!

- Wie te laat komt krijgt een kruisje.
- Wie drie kruisjes heeft krijgt een gele kaart.
- Wie een gele kaart heeft moet een half uur nablijven en de ouders worden gebeld.

Zij worden op de hoogte gesteld en aan hun wordt uitgelegd wat de gevolgen zijn als hun kind nogmaals drie keer te laat komt.

- Wie nog drie keer te laat komt krijgt een rode kaart. En moet opnieuw een half uur nablijven.
- Bijeen rode kaart doen wij melding bij de leerplichtambtenaar en volgt er een boete.
- Hierna begint een leerling weer met een schone lei.