



Micha 6

De profeet Micha leefde in een roerige periode. Israël was inmiddels veroverd door Assyrië en Juda werd bedreigd. De toekomst was onzeker en veel mensen leefden in angst, in verwarring of weigerden de ernst van de situatie onder ogen te zien. Wat moeten de mensen doen om het tij te keren. 'Heer wat moeten we doen?' Het profetische antwoord van Micha luidde (en luidt wellicht ook nu nog steeds):

8 Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is. En wat vraagt de HEERE van u anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God.

De Statenvertaling is nog wat stilliger; de Heer vraagt het ons niet om dit te doen, nee hij eist het **(...) wat eist de HEERE van u, dan recht te doen, en weldadigheid lief te hebben, en ootmoediglijk te wandelen met uw God?**

André Guijs

Scholensluiting

Bovenstaande overdenking gebruikte ik vorige week ook in de teamnieuwsbrief. Die week kwamen de eerste berichten dat de scholen langer dicht zouden blijven. Wat te doen in een periode als deze, waar je hart iets anders zegt dan je hoofd? Afgelopen maandag hebben we samen met de groep 8 leerkrachten besproken of de kinderen uit groep 8 wellicht naar school kunnen. De volgende dag hebben we er als directeuren over gesproken en uiteindelijk tegen elkaar gezegd dat we het niet moeten doen. Ons hart breekt als we denken aan de kinderen die thuis moeten blijven, maar ons verstand zegt dat het niet wijs zou zijn.

Wat wel blijft, is de noodopvang van kinderen met ouders met cruciale beroepen en voor een aantal kwetsbare kinderen. We krijgen het als team allemaal net voor elkaar. Hoewel het voor de collega's natuurlijk hard werken is om én ingedeeld te zijn voor de noodopvang én de eigen lessen te moeten voorbereiden (inclusief filmpjes, contacten kinderen, vragen ouders, ...). Alle waardering voor

hun inzet en voor de wijze (zonder klagen en met elkaar) waarop ze het doen.

Overblijf

Zoals u weet zijn we aan het oriënteren om de overblijf door een organisatie te laten verzorgen. Het wordt namelijk steeds moeilijker (en voor bijvoorbeeld de donderdag onmogelijk) om vrijwilligers te vinden. En, zo horen wij van andere scholen, kinderen vinden het vaak ook fijn om even weg bij school te zijn tussen de middag. Het maakt dat we, net als veel andere scholen, de TSO door een professionele organisatie willen laten verzorgen. Hiervoor hebben we contact gelegd met Thuizz. Zij hebben de expertise en de ruimte om op hun locatie (op loopafstand van de Prinses Beatrixschool) de overblijf te verzorgen. Zodra wij meer weten over kosten en datum van ingang laten wij het u weten.

Groep 8

De adviesgesprekken voor de leerlingen van groep 8 staan voor de deur. In week 7 wordt u door de leerkracht uitgenodigd voor het gesprek. We kijken dan samen welk niveau passend is voor uw kind. Het is hierbij belangrijk dat u al wel een schoolkeuze heeft gemaakt. Wilt u ook de gegevens van uw kind meenemen, zodat we het formulier meteen in kunnen vullen?

Internetgebruik

Wij mailden u onlangs met de vraag om met uw kind op te lopen in het internet gebruik. Van een van de ouders kregen we een goede tip. Op Tiktok kun je een ouder modus instellen, waardoor kinderen niet op alles terecht kunnen komen. En je kunt via een andere device casten waardoor je kunt meekijken met wat ze doen.

Vrije dagen en vakantie cursusjaar

Biddag	10-02-2021
Voorjaarsvakantie	22-02-2021 / 26-02-2021
Goede Vrijdag	02-04-2021
Pasen	04-04-2021 / 05-04-2021
Koningsdag	27-04-2021
Meivakantie	03-05-2021 / 14-05-2021
Hemelvaart (do + vr)	13-05-2021 / 14-05-2021
Pinksteren (maandag)	24-05-2021
Zomervakantie	12-07-2021 / 20-08-2021

Nieuwsbrief nr. 5 verschijnt D.V. 23 april a.s.